

De Groenen Boomgaard

Blauwhuisstraat 77

Herberg van 1932 tot 1956

Uitbaters:

1932 Verhelle Michel, metsers x Guillemijn Susanne Bertha

Deze herberg is een laatkomertje. Hij is in het begin van de jaren dertig gebouwd door Michel Verhelle, met onder andere de hulp van zijn broer Palmer. Beide, net als hun vader, waren ze metselaars van beroep. Heel wat huizen rond Holvoets Kapel werden trouwens door hen gebouwd. Lang moest Michel niet zoeken naar een naam voor zijn nieuw café. Hij nam de naam van zijn ouderlijk huis een beetje verderop in De Kallestraat (waar nu Marc Debeuf woont). Die eerste *Groenen Boomgaard* was herberg van 1891 tot 1921. Daarmee was er, na een intermezzo van 11 jaar, weer een Groenen Boomgaard op de wijk. De nieuwe herberg verrees op een onbebouwd stuk grond naast twee *stroodekken* huisjes, waar nu Irène Braekeveld, de weduwe van Rafaël Soens, en Nollens Jeanine, de weduwe van Joël Vercruysse, wonen (nrs 73 en 75). Palmer Verhelle wist te vertellen dat in maart van 1932, op een bepaalde namiddag tijdens het bouwen van de herberg, er vuur uitbrak in een van die huisjes. Het ene huis stak het andere in brand. Aan blussen viel er niet te denken, het strodak van beide huisjes stond direct in lichterlaaie.

In de Groenen Boomgaard was er veel doening. Daaraan was zoon Willy, die een goede wielrenner was, niet vreemd. Zoals in menige andere herberg werden er ook bruiloften gevierd. Het was nog niet de tijd van de grote zalen. Zo moesten tijdens de oorlog eens een aantal ondergedoken jonge gasten tijdens zo'n bruiloft alover het land naar de Klein Harelbekestraat vluchten om uit de handen van de Duitsers te blijven en niet naar Duitsland gevoerd te worden als verplicht tewerkgestelde. De Groenen Boomgaard is - als herberg - dus niet oud geworden. Hij werd in 1955 verkocht aan Jules Warnez. Jules overleed tijdens de kapellefeesten, op 25 juni 1994. Zijn weduwe Werbrouck Lia woont er nog altijd.



Situatie anno 2017



Foto links: Michel Verhelle (°Hulste 1903) en Susanne Guillemijn (°Hulste 1908).

Foto rechts: Willy Verhelle, zoon van Michel, als wielrenner bij de liefhebbers en zijn zuster Any.



Foto links: Dochter Bernice (°Hulste 1942 - † 1951).



Foto rechts: Links de herberg, daarnaast huis van Rosa Dhulst